

Uppföljning av boken om Bergsmännen.

- En av mina goda källor har jag angett som Sören Wiberg men det skall vara Sigurd Wiberg.
 - Sidan 24. Bilden på Gropmilan har felaktigt tillskrivits Kristina Härenstam. Vem som har tecknat den vet varken hon eller jag (Peggy). Fann bilderna vid utställningen ”Röda jorden” där jag fotograferade av dem. Tog kontakt med Kristina och frågade henne om det gick bra att ta med dem i min bok. När Kristina senare såg bilderna i boken upptäckte hon att bilden på s. 24 inte var hennes.
 - Sidan 68. Vår ana **Kerstin Andersdotter** (1785) som föds Englikebenning 1642. Fadern var **Anders Persson** (3570) i Englikebenning. Att det var han och inte Anders Tidichesson bevisas av att vid Kerstins födelse 1642 är Anders Tidichesson från Englikebenning en av faddrarna.
- Finner vidare i boken Engelsbergs bruk av P. Norberg på s. 334. I brev där står det, ”Originalhandling i Engelsbergs bruk”.
- Åhr 1657 den 20 Augusti woro wi underskriffne kallade till uittnen om dän gäll som Erik tidik i Långsjö i färnebo sockn sin broder Anders tidikson i Englikeboningh skyllog åhr ...*
- Vidare finns brevfrån 1663 undertecknat av dessa båda bröder och även av Erik Andersson i Hallvardsviken. Denne senare var son till **Anders Jonsson Ana** (7144) från Sura.
- Om någon önskar hela brevet så hör av er.
- Sidan 77. **) Hans Röhårs halvsyster Britta Larsdotter (*fast far var Anders*) bör sedan vara gift med Nils eftersom deras son får namnet Peder Nilsson.
 - Sidan 84. Anno 1550 den 26 Jan. på Norbergtinget.
Lasse Hemmingsson i Medlinge uppbiödh en systerdel i Snes(Snyt)ebodha på Tidiches hustrus vägnar i **Bännobodha**, tredje gången. – Troligast var detta Tidiche Hennikesson, gift med **Lasse Hemmingssons** syster. Läs mer under Teffrike på hemsidan.
 - Sidan 108. Utgår (Minförf. anm: vår Erik Holstenius lever 1656, för då ger han föräringar till kyrkan, i och med brodern Anders Holstensson dör, samma år.) Detta efter min utredning angående Kallmora.
Denne Erik Holstenius lever 1656 och ger föräringar efter sin faders död i Kallmora samma år.
 - Sidan 111. Utgår nr (106420) från Hännike Bengtsson i Wad och (212837) från Olof Tidichesson i Stimmerbo.
 - Sidan 115.
Anno 1547 den 18 februari Norrbärkettinget.
Kom for Retta Peder Larsson i Starbodha kungörande huru han hadhe för några år sedhan medt sine måghar Lasse Andersson på Gudsalehyttan i Skedwi sochen och Erich Nilsson i Knallasbenning i Grytnäs sochen, såldt beskedlighom mannen **Lasse Pedersson** i Pedersbodha alla them delar the åtte uthi den Nedersta Gården i Fragg liggande i Gamble Norebergh ... se tidigare i kapitlet.
– Peder Larsson, Hans Larsson Unges styvson. Här framgår att **Lasse Persson***) i Persbo är på något sätt nära släkt med ovan benämnde män eftersom han har rätt att köpa del i Fragg. En hans dotter är **Barbro Larsdotter** (51785) i Hemmingshyttan. Läs vidare unde Fragg i kap 3 och Persbo i kap 3.
- Läs följande ...
- Anno 1548 den 2 mars Norrbärkettinget.
Kom for Retta Peder Larsson i Starbodha kungörande huru han hadhe för några år sedhan medt sine (måghar/svågrar) Lasse Andersson på Gudsalehyttan i Skedwi sochen och Erich Nilsson i Knallasbenning i Grytnäs sochen, såldt beskedlighom mannen **Lasse Pedersson** i Pedersbodha alla them delar the åtte uthi den Nedersta Gården i Fragg liggande i Gamble Norebergh.
- 1. Här kan knappast Lars Rafualdssons (lever 1571) dotterson Peder Larsson ha vuxna barn med mågar. Det finns en Peder i Starbo 1550 i Finngården eller Gamlegården.
 - 2. Enligt Kjell Wadfors finns Peder Larsson år 1545 i nedre Starbo 1545-1554. Peder Larsson son till Lars Hansson Unge, farfar Lars Olofsson. Denne Peder Larsson har döttrarna födda ca 1550, den ena gm Lars Andersson i Skedevi och den andra gm Erik Nilsson i Grytnäs. – Stämmer inte med ovan ting.
- Sidan 129. Här skall det stå i Nils Nilssons antavla, Jon Nilsson Knutby i Westerby och Söderbärke sn.

– Sidan 130, i antavlan skall det stå att Per Larsson (12950) var gift med Anna Hermansdotter. Sonen Lars Persson var gift med en Anna men inte Hermansdotter. Detta såg jag blivit fel efter jag fått brev från Jan Engström.

– Sidan 133 angående Michel Olofssons far framkommer att hans far var Olof Matsson, men mer troligt är att hans far var Olof Michelsson. Samt Michels två äktenskap det senare med Britta Jonsdotter, för hon var fostermor åt barnen. Men vid hennes död står det Britta Olofsdotter. Detta får utredas, om det nu går, det kan vara lite klurigt om det nu står fel i kyrkböckerna.

Enl. dödboken var Michel Olofsson född i Lexsjö f. 1610 död 8 sept 1695. Han finns i Lexsjö 1631, 16 år gammal med fadern Olof Michelsson.

Min slutsats är än så länge att Michel Olofssons far var Olof Michelsson i Lexsjö och att detta är densamma Olof Michelsson som i sitt andra äktenskap var gift med Britta Jonsdotter i Kyrkbyn.

Har tillsammans med släktforskaren Sten Andersson grunnat på detta problem. Återkommer om nya uppgifter framkommer.

– Sidan 148, (**Marit Hännikesdotter** gm **Nils Andersson** (26604) i Wik) skall bytas ut mot...
(**Marit Hännikesdotter** gm **Olof Bengtsson** från Persbo)

– Sidan 150, 78, 83, 86. Norberg, Anno 1545 den 3 Marti. Vid närmare granskning i domboken skall det inte stå Jöns Hermansson i Prosteboda utan Jöns Hermansson i Åvestaboda, där finns han enl. mntl. 1539.

– Sidan 153, andra raden nedifrån, har jag skrivit att jag antar Unge Tidiche var bror med Marit Tidichesson (hade väl inte funderat färdigt) men att jag sedan, mer troligen satt honom som hennes far, farfar Tidiche Persson.

– Sidan 153+ sidan 115. **Barbro Larsdotter** gm **Hans Larsson** från Hemmingshyttan. Bor i Fragg fram till 1570 då de efterträder brodern Nils Larsson i Hemmingshyttan. Här har det blivit 1670 istället för 1570. Här vet jag ännu inte om och hur i så fall även dessa hade del i Fragg. Fel är dock den Jon Larsson var inte deras måg här i Fragg. Mågen Jon Larsson finns i Persbo.

Antavlan från Fragg är ännu inte helt säker. Men återkommer om nytt inkommer ...

– Sidan 163. Till höger i bilden skall det förstås stå Anders Bruces dotters sonson, inte sonson var Lasse Pärsson i Åvestbo. Samt följande skall stå bredvid antavlan:

Överst: Antavlan från Halvardsbenning **Anders Bruces** dotter(**Elin**)s son(**Lasse**)s son **Lasse Persson** finns i Åvestbo. Mellan, finns brodern **Holsten Persson** i Halvardsbenning som gifter sig med **Anders Bruces** dotter(Kirstin)s son(Mickel)s dotter Malin från Rosendal. Och längst ner, Per Andersson i Rosendal var **Anders Bruces** dotter(Kirstin)s son(Anders)s son Per Andersson i Rosendal

– Anar att eftersom det står 40 fat på den ena sidan och 13 fat på den andra sidan, är det troligen Cecilias man Nils Larsson i Gläffse, som vill ha reda på hur mycket som tillkommer hans hustru Cecilia.

– Sidan 171. Efter Dombrev: 1550 d. 22 Januari Gränge sn... och sist Ödegård, **Lasse Personn**... (Han äger även del i Gläffse och Fragg).

– Här visas att det fanns 2 Lasse Persson i Persbo, fast den ene **Lasse Persson** gård står öde för han finns ju skriven i Fragg 1539. Lasse Persson i Persbo han är far till de 4 systrarna. Varav en av dem Karin gifter sig med Jon Larsson från Lerendeboda. Bevisat av Anders Winroth: Bl.a. Norrbärke ting 1611.

– Sidan 173. Halfvard Bengtsson 15 f. – **Lars Rafualdssons** broders sonson, skall förstås vara ...
Lars Rafualdssons kusins son.

Se s. 180 i boken. Fel på denna sidan är följande:

Utgår – Möjligen är Nils skraddare som finns i Fragg 1539 densamme Nils Jonsson som ovan. –

Utgår – under Lars Pedersson i fam 1. Köper nedre gården i Fragg. Men fortfarande osäkert?

– Sidan 281. Här fick jag inte riktigt ihop det i boken men så här skall det vara. Nej, för ... s.181 skall man betänka nedanstående... Söderbärkettinget 1657 den 26 - 27 Jan.

Anders Pehrsson i Per Hindersbo presenterade för rätten en förlikningsskrift dat. Köping 4 Okt.1656, förmälendes huruledes han med sin styffarbroder Pehr Thomasson i Christophersbo Constens och förlof hade till sig handlat bemälte sin styfbarns, hustru **Susanna Thomasdotters** arfvingar allt sitt fasta ibidem, emot tackjärn 160 skeppund. Emot denna handel klandrade en del af Nämnden och sade det Pehr Thomasson var intet mäktigt bortsälja sin broders, **Thomas**, fasta ägor.

– Här har Anders Persson köpt **Susanna Tomasdotters** arvingars del i Christophersbo. Arvingarna bör vara **Susanna** och Margareta Persdöttrar.

Pehr Christophersson var gift med Susanna Thomasdotter i Christophersbo.

Susanna Thomasdotter gifter sedan om sig med Samuel Månsson i Pehr Hindersbo. Denne Samuel Månsson är då Anders Pährssons riktiga farbror, då var Anders far Pehr Månsson. Det är Susanna Thomasdotter som blir änka före 1650 efter Samuel Månsson. Hennes döttrar är Margareta och Susanna Pehrsdöttrar och det är deras arv från Christophersbo som bortsåls, döttrarna har hon med Pehr Christophersson.

Pehr Thomasson var gift med NN Christophersdotter. Pehr Thomasson blir sedan styvfar till Susanna Thomasdotter sin brorsdotter. Kanske Pehr Thomasson via sin hustru tyckte att han kunde sälja sin hustrus brorsbarns del i Christophersbo.

Per Thomasson var gift med NN Christophersdotter vilket bevisa av följande...

Söderbärkettinget 1669 den 9 – 10 Aug.

Begärte Sven Andersson (Gift med Barbro Christophersdotter) i Stensbo, uppå Pehr Thomasons i Christophersbo omyndige barns vägnar, åth hvilka han vore tillsatter målsman, efter som han (Sven) är deras mosters man (Per Thomasson gift med NN Christophersdotter), tillstånd att få inlösa utaf Hercules Strang, deras jord den han hafver i pant.

– Sidan 272

Anno 1697 den 26 juni på Söderbärkettinget. Företogs en instämd tvist emellan Anders Ersson By i Wiik, kärande, och Herr Georg Rodger, svarande, angårnde Michel Hinderssons 1/ 4 hemman i Wiik uppvisande Anders Erssons full-mächtig, Lagföraren Carl Barchman, Johannes Henrich Ernst skrift af den 21 maj 1676, hvarigenom han åth sitt syskonebarn (**kusin**), denne Anders Ersson By, sin samt broderns, Mathias Ernsts, och svågerns, Herr Secreteraren Runels delar uti ofanberörde hemman uppdrager att bruka och häfda, till dess han antingen med lösen eller vidare Contract dem inlösa kunde. Rodgers å sin sida frantedde faderns, Erich Anderssons, om hemmanets häfd och boende gjorde dispoosition af den 2 januari 1680, lydande att hemmet skulle emellan Michel Folkiersson och Erich Anderssons barn delas mitt itu, så att hvardera skulle bruka sin halfpart. Vidare ... i samma sak

– Sidan 283, har jag uttolkat det efter Söderbärkettinget 1668 d. 9-10 juli. att Margareta Matsdotter var gift med Hendrik Mickaeli Ernst, vilket förstås är fel, det var hennes son. Margareta Matsdotter var gift med Mickel Hindrichi Ernst.

I Gunnar Ekströms Herdaminne över Thomas Henrici Barchius bl.a. dottern Kerstin, hon var gift med Henricus Mickaeli Ernst, son till ovanstående par.

Sonen Per Thomasson var gift med NN Christophersdotter, vilket bevisas i boken om Bergsmännen. Senare blir han styvfar till sin brorsdotter Susanna Thomasdotter, hon var först gift med Per Christophersson i Christophersbo. Susanna var sedan omgift med Samuel Månsson. Susannas far var Per Thomassons bror Thomas Thomasson. Susanna och Pehr hade barnen Margareta och Susanna Pehrs döttrar.

Här i herdaminnet har man alltså missat sonen Thomas Thomasson, vilken son man får anta dog tidigare och var dotter var Susanna Thomasdotter. Vidare har man förlitat sig på Mntl. och då antagit att Susanna var omgift 1653 med Anders Persson. Anders Perssons styvfarbror var Pehr Thomasson 1657, vilket bevisar att Samuel Månsson vilken var Anders Perssons farbror och som jag redan sagt bör då Anders Persson far vara Per Månsson. Se ovan i tidigare utskick.

Nog om denne Barchius. Nu om Thomas Henrici Barchius svärson Henrici Mickaeli Ernst, vilkens antavla ser ut som följer. Att det hela stämmer kan ni se om ni läser i Bergsmännen.

Margareta Matsdotter var gift med Michel Hindriksson Ernst och deras barn var:

1. Margareta Mickelsdotter gift med Erich Andersson i By, vars far var Anders Ersson i Wik*)	2. Folkier Mickelsson gift med Karin Andersdotter vars far var Anders Ersson i Wik*)	3. Hindrichus Mickaeli Ernst gift med Kerstin Thomasdotter vars far var ThomasHindrichus Barchius.
--	--	--

Son Anders Ersson
Dotter Maria Eriksson

Son Michael Folkiersson

Son Johannes Hindrichius Ernst
Son Mattias Hindrichius Ernst
Son Mickel Hindrichsson ¼ i Wik

*) Vintertinget vid Söderbärke 1672.

Besvärade sig Folkjär Mickelssons änka i Wik öfver sin svåger (bör väl vara sin bror) Erich Andersson By, att han henne illa skall överfallit den 12 okt. 1668. – Här åter två syskonpar gifta med varandra.

– Sidan 303, rad 7 Här skall det förstås stå att Hännikes hustru var en Tidichesdotter.

– Sidan 340, se i antavlan under ana **3540** under Gerda Augustas Antavla. Här har jag förstått att det förvillande ordet syskonebarn används istället för kusin. Erik Månssons (**7080**) hustru Anna skall heta Anna Ersdotter (**7081**) och inte Anna Larsdotter. **Olof Ersson (3540)** f. 1632 och Anders Larsson f. 1648 var kusiner vilket stämmer med senare uppgifter. Så har jag ändrat på sidan 340 i boken ...

Olof Erssons kusin (syskonebarn) var Anders Larsson och inte tvärtom. Olof Ersson ser till att kusinens (syskonenbarn) Anders Larssons änka får sitt kvar i Bastmoren, det kan man sedan utläsa i hfl. Se vidare nedan.

– Sidan 348. **Olof Ersson (3540)** är f. 1632 av föräldrarna fadern **Erich Månsson** och modern **Anna Ersdotter**.

Antavlan på sidan 351 skall se ut som nedan.

Fadern **Erik Persson** i Bastmora, så här ser släktskapet ut...

Lars Eriksson f. 1624 gm Ingeborg Olofsdotter	Anna Ersdotter gm Erich Månsson Betalar gäld åt brodersonen Anders Larsson
Anders Larsson f. 1648 hans änka får bli vid sitt torp enl. brev 1703, här finns son Lars	Son Olof Ersson f. 1632
Sonson <u>Lars Andersson*</u> f. 1676	Sonson Erik Olofsson (1770) hemmet i Sörmorsjön efter fadern.
Sonson Olof Andersson	Sonsonen <u>Olof Olofsson*</u> efter Lars Ersson i Bastmoren
Sonson Johan Andersson I Wästerås	

*) De två som delar på Lars Erssons hemman i Bastmoren

Infogas på sidan 352 innan nedan stående tingsprotokoll.

– Se anteckningar från tingsprotokoll nedan, så skall **Olof Ersson** vara kusin med Anders Larsson, vars far var Lars Ersson och vars farfar var **Erik Persson** i Bastmoren. **Olof Eriksson** var syskonbarn till Anders Larsson, vilket betyder att de var kusiner. Eftersom Eriks far är **Erik Månsson** måste det vara hans mor **Anna** som är syster med Lars Ersson, hon bör då heta **Anna Ersdotter** och vara född i Bastmoren av **Erik Persson**.

– Sidan 352. Under, **Olof Ersson (3540)** i Morsjön har börsrätt till Lars Ers´

Rad 6 står min faders syskonebarn = kusin, alltså Johan Anderssons faders syskonebarn var Olof Ersson i Morsjön. Detta upprepas på rad 9, syskonebarn vilket skall vara kusin.

– Minns här att jag inte fick ihop vad som stod i breven, men visste att man inte använde ordet kusin. Men så småningom faller det ner i huvudet och då blir det hela självklart.

– Sidan 384. Sista stycket efter **H. Marit (3529)** – g. 1639 m **Lars Göransson (3528)** skall det istället för gift 1639 stå: gift före 1637. Då vigselböcker saknas åren före 1637 och sedan mellan åren 1639- 1641 antog jag att de borde ha gift sig kring 1639. Men då dottern Anna Larsdotter är född 1637, bör hennes föräldrar förstås vara gifta före 1637. Detta efter påpekande av Krister Forsberg.

– Sidan 388. Här har jag under Jacob Olofsson (6474) tytt att det står Mark i hans test. Men enligt Jan Engström skall det stå Nerike, vilket vid närmare syn verkar vara helt rätt.

– Sidan 393, första raden Kerstin Persdotter f. 1633 inte är dotter till Pehr Hindrichsson Finne utan hon är hans sondotter. Detta enligt följande... Barbro Halvarsson satte mig på spåret.

Begravd: **Kerstin Persdotter (XI 3245)** f. 1633

1706-07-01 Salig Staffan Anderssons änka i Tolvsboberget, född i Sundet och Norrbärke sn, 1 gång gift, 73 år gammal.

– Sidan 406 vid ting 1652 d. 5 mars skall tas bort (Åhränge delen, mor var **Kerstin (25869)** hon först gm **Olof Trondesson (25868)**, andra giftet med Herman Mickelsson i Furubo.) Denne Peder Olofsson har inget att göra med **Olof Trondessons** son Per Olofsson i Åränge). – Här var det Sten Andersson, som upplyste mig om att något var fel. Vidare vet vi nu enligt samma ting att Peder Olofssons i Tolvsbo moder har en systerdel i Westerby.

– sidan 407 skall det stå: *) Sonen Per Nilssons mor var Karin Torstensdotter i Waad (Detta bevisa i ting 1690 d. 25-26 juni) och hans bror Mats Nilsson kan ni läsa vidare om i hfl. A:1 osv.